

Met de biebmedewerkers op pad!

In de maanden november/december hebben we met een aantal schoolbiebmedewerkers een bezoek gebracht aan bibliotheek Rosmalen. Dit is een stadsvestiging van de openbare bibliotheek Den Bosch, met een grote jeugdboekenafdeling. Doel van deze excursie was om de leerlingen die in de schoolbieb werken te inspireren op het gebied van het presenteren van boeken. Hoe richt je bijvoorbeeld thematafels in en hoe presenteer je de boeken die in de schoolbieb staan op een leuke manier. Daarnaast kregen zij ook een plakworkshop aangeboden, zodat zij boeken uit de schoolbiebcollectie die stuk zijn kunnen repareren. En natuurlijk hoorden zij ook alle ins en outs van het werken in een stadsbibliotheek en hoe het transport verloopt van al die duizenden boeken die tussen de stadsbiebs en de schoolbiebs rouleren.

Het waren twee hele waardevolle ochtenden waarvan we de opgedane kennis direct terug zagen in de eigen schoolbieb de afgelopen weken. Hieronder laat ik u graag even meekijken en meelesen!

Bieb workshop

We hebben eerst een rondleiding gehad. Daarna hebben we de boeken netjes in de kast gezet, bij een reeks van boeken legde we er een aantal plat en 1 zetten we rechtop zodat je kon zien welke reeks boeken het is. We hebben alle roze boeken op 1 tafel gezet en de andere groep zetten boeken over dieren op 1 tafel. Op deze tafels stond ook een blok, waar we ook boeken op konden zetten. Hierdoor kregen we hoogte en zag het er mooier uit. Ook hebben we boeken die kapot waren geplakt.

We hebben ook nog gekeken hoe ze daar boeken inleveren en uitlenen, en hoe er klanten binnen kwamen. We hebben hier ook iets te drinken en iets lekkers gekregen. En Wendy heeft hier zelfs een boek gereserveerd!

Wij vonden het een leuke dag, omdat het leuk was om te zien hoe ze het daar doen. We hebben ervan geleerd dat we de boeken anders zouden kunnen inrichten, door bijvoorbeeld verschillende tafels te maken zoals we net beschreven. Wendy vond het handig dat zij heeft geleerd hoe ze boeken die kapot zijn kon maken.

Rachel en Wendy



De Biebworkshop

- 1) Ik heb de indeling van de bieb boeken gezien
- 2) Ik heb ook gezien hoe de boeken in een paar bakken worden gerold met een speciaal apparaat die het ook sorteert.
- 3) Ik heb ook gezien hoe ik een boek moet plakken en heb ook een boek zelf geplakt om het te proberen zelf.

Rubina



Biebworkshop

ik heb vandaag een rondleiding door de bieb gehad.

Dit vond ik leuk en interessant.

Veel geleerd, heb ook nieuwe dingen gezien.

Ik weet nu hoe ik de schoolbieb beter aan kan kleden/aantrekkelijker maken.

Ik heb ook gezien hoe je een boekenkast leuk kan inrichten.

Kortom ik heb een leuke leerzame dag achter de rug.



Naomi



De biebworkshop

‘s Morgens ging ik met mijn moeder samen naar de biebworkshop.

We moesten even zoeken hoe we naar binnen moesten maar toen zagen we Ines lopen en die bracht ons naar binnen. Bij de bieb werden we hartelijk ontvangen. We maakten eerst een babbeltje want de rest moest nog komen. Toen iedereen er was gingen ze wat uitleggen hoe je een boekenkast leuk kon inrichten, bijvoorbeeld als je een serie van boeken had kon je die op mekaar leggen en de andere rechtop ernaast zetten. Of je deed een paar boeken van een schrijver op mekaar leggen. Ik had bedacht om een boek te pakken en daar boven op twee boeken een beetje open naast elkaar te zetten. Ze vonden het leuk dat ik dat zo had gedaan.

Toen hadden we effe pauze en daarna gingen we een tafel netjes maken want de boeken lagen een beetje in de war en die moesten we goed leggen. En daarna moesten we een tafel inrichten met boeken die van de kerst en de winter waren. En die boeken moesten we weer op een mooie manier neerzetten of leggen en dat was leuk om te doen.

Tot slot gingen we naar de kelder en daar was een rolband en die sorteerde de boeken en dat zag er grappig uit. Daarna gingen we nog boeken repareren met lijm en plakband en ik had ook een boek gelijmd en dat was leuk om te doen. En daarna was het weer tijd om naar school te gaan.

Maar ik heb er wel van genoten bij de bieb. Ik heb weer iets geleerd wat je bij een bieb allemaal kan doen. Ik zou later misschien ook wel bij de bieb willen werken want ik vind het wel leuk om bij een bieb te werken.

Ik bedank jullie voor al de dingen die je me hebt geleerd en tot de volgende keer.

Vriendelijke groet van Pascal



Het was een geweldige manier om het jaar mee af te sluiten. Dit zou zo maar eens een jaarlijks terugkerend uitje kunnen worden!

Ik wens iedereen hele gezellige kerstdagen toe en een fantastisch begin van het nieuwe jaar. Rust lekker uit in de vakantie, lees een goed boek en dan graag tot in 2017!

Vriendelijke groet,

Anika Verschuur

Leesconsulent openbare bibliotheek Den Bosch

